



Bezinningsmoment

Jaarthema

Deze bezinning bij het jaarthema houden we aan de hand van de projectie van de powerpoint in bijlage. Vooraf zetten we een grote schaal of teil met water klaar. Voor elke deelnemer is er een papieren handje en een balpen of potlood.

Inleiding

We willen graag even stilvallen bij wat dit jaarthema ons biedt.

Armoede staat centraal, maar wat is armoede eigenlijk?

Even centraal staat 'dienstbaarheid', maar wat verstaan we daaronder?

Als we ons hierover bezinnen, komt al gauw naar voor dat de aandacht voor dienstbaar-zijn voor armen, ingegeven wordt door wie écht centraal staat: God.

Hoe laten we ons door Hem op weg zetten naar de ander toe? Dat is de vraag waarbij we nu in dit moment van bezinning willen stilstaan...

Laten we dat dan doen in Zijn naam: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Openingsgebed:

Gij die aanwezig zijt, richt ons verlangen.

Gij die ons in elke situatie tegemoet komt,

die we in elke mens ontmoeten, richt ons verlangen.

Dat wij verlangen dienstbaar te zijn voor velen.

Gij die allesgevende Liefde zijt, Gij geeft om ons,

Gij deelt ons alles mee, Gij schenkt ons alles.

Gij dient ons opdat wij mensen zouden zijn

in heel Uw schepping.

Leer ons elkaar veel te geven,

leer ons meedelen, veel schenken en dienen.

Gij die zo menselijk zijt, Gij zijt met ons begaan.

Gij gaat met ons op weg,

heel de mensengeschiedenis gaat U ter harte.

Gij hebt ons naar Uw gelijkenis geschapen.

In de vrije en onbaatzuchtige liefde van mensen

kunnen wij dit het meest ervaren.

Voor elke goedheid die we van U en van hen krijgen,

zeggen wij U van harte dank.

Gij die niets dan goedheid zijt
en goedheid geeft in het hart van de mensen,
maak ons open.
Doe ons loskomen van onszelf en met vreugde ja zeggen
op elke uitnodiging om te dienen.

♪ *Jaarthemalied*

Bij de brief van Jakobus:

***Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar?
Zou dat geloof hem soms kunnen redden?***

Laten we het even helemaal stil maken, zodat de beelden die we zullen zien goed tot ons kunnen doordringen.
Je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die verschijnen, maar probeer ze bij jezelf eerlijk te overwegen.

(Bekijken van de powerpoint)

Laat ons dan samen biddend zingen:

♪ *Geloven begint in het opstaan van armen:* zie bijlage

***Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt,
en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!'
zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?***

Reeds in Jezus' tijd waren er mensen die zich afvroegen wat ze moesten doen om 'goed' te zijn. Denk maar aan die rijke jongeman die bij Jezus kwam....

Een aanzienlijk man stelde Hem deze vraag: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?' Jezus zei tegen hem: 'Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen, en uw vader en uw moeder eren.' 'Aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden', zei de man. 'Dan rest u nog één ding', zei Jezus tegen hem. 'Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen, en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.'

♪ *Rien ne changera:* zie bijlage

Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.

En zo is het ook met ons bidden:

Als we het gebed bidden dat Jezus zelf aan Zijn leerlingen leerde bidden, moeten we ons ook bewust zijn van wat we met die woorden eigenlijk willen zeggen.

Daarom eerst volgende overweging:

Zeg niet **Vader**,
als je je niet gedraagt als een zoon of een dochter.
Zeg niet **onze**,
als je opgesloten leeft in je egoïsme en zelfzucht.
Zeg niet **die in de hemelen zijt**,
als je alleen denkt aan dingen van de aarde.
Zeg niet **geheiligd zij uw naam**,
als je alleen aan je eigen glorie denkt.
Zeg niet **uw rijk kome**,
als je dit rijk verwacht met materiële voorspoed.
Zeg niet **uw wil geschiede**,
als je die wil niet aanvaardt wanneer hij pijn doet.
Zeg niet **geef ons heden ons dagelijks brood**,
als je je niet bekommert om mensen die honger hebben,
die geen thuis hebben, geen opvoeding hebben gekregen.
Zeg niet **vergeef ons onze schulden**,
als je wrok koestert tegen je broer of zus.
Zeg niet **leid ons niet in bekoring**,
als je jezelf aan bekoring blootstelt.
Zeg niet **verlos ons van het kwade**,
als je je niet uitdrukkelijk inzet voor het goede.
Zeg niet **amen**,
als je de woorden van het onze vader niet ernstig neemt.

Laat ons dan nu mekaar de handen reiken en samen in verbondenheid het onzevader bewust bidden.

Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander doet.' Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

Op het papieren handje dat je daarnet gekregen hebt, kan je nu een voornemen tot dienstbaarheid noteren. Zoek het niet te groot of te ver. Probeer een haalbaar engagement op te schrijven.

Daarna vouw je de vingers van dat handje een voor een naar binnen. Je krijgt nu een gesloten hand.

Als iedereen hiermee klaar is, zingen we het lied 'en todo amar y servir', wat betekent: in alles liefhebben en dienen. Ondertussen komen we naar voor rond het staan, en leggen onze gesloten handen op het water.

♪ *En todo amar y servir*: zie bijlage

Zo wordt meteen duidelijk dat we met deze groep met open handen vele engagementen aangaan: dankjewel daarvoor en succes!

Gebed om zegen:

Nu we bij het einde van dit moment gekomen zijn, willen we met de woorden van de heilige Patrick om Gods zegen vragen op onze verdere weg:

De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen.

De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen.

De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid.

De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt.

De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.

De Heer zij om je heen om je te verdedigen.

De Heer zij boven je om je te zegenen.

Zo zegene je de algoede God.

Slotlied:

Ook in deze tijd blijven er steeds mensen op zoek naar hoe we 'goed' kunnen zijn voor elkaar. Zo schreef Bono van U2 dit nummer temidden van zijn eigen achtergrond: de oorlogssituatie in Noord-Ierland, met een groot hart voor alle mensen veraf en dichtbij die wat dan ook moeten ontberen. Hij geeft ons een duidelijke opdracht mee: carry each other...

<http://www.youtube.com/user/laziophilic>