



# DAGOPENING MAANDAG

## GASTVRIJHEID/ GOEDE ONTVANGST

### WELKOMSTWOORDJE

### OPENINGSLIED

Jij die bent

### TEKST

Heel het verhaal volgens Willibrord vertaling. Lucas 15,11-32

### CREATIEVE INVULLING

[www.youtube.com/watch?v=ld2TDR2KuZo](https://www.youtube.com/watch?v=ld2TDR2KuZo)

### VERWERKING (GIDING NAAR PERSOONLIJK REFLECTIEVRAGEN)

Vandaag zijn wij hier allemaal samen, als onbekenden en oude bekenden. We gaan deze week op weg met het verhaal, dat voor velen al vaag gekend is. Voor sommigen zal het wellicht volledig nieuw zijn.

We zagen hoe een zoon de hand van zijn vader op zijn schouder gelegd kreeg. En hoe deze zoon nadien vertrok. Naar ver weg.

Hij komt op een plaats met feest en plezier, maar waar de sfeer omslaat, tot hij alleen overblijft. Hij keert terug naar de vader, waar hij met open armen ontvangen wordt.. ondanks dat zijn broer afgunstig in de hoek staat, is de zoon terug thuis.

Maar wat is dat, thuiskomen? Thuiszijn? Voelen jullie je hier al thuis?

### DE VRAGEN

- Waar kan ik thuiskomen?
- Wat vind ik leuk aan ontvangen worden?
- Hoe kan ik thuiskomen bij God?

### GEBED

God, wij zijn hier tezamen,  
als oude bekenden en nieuwe onbekenden,  
we zijn allemaal vertrokken vanuit ons eigen huis,  
onze eigen thuis,  
en willen u bidden dat we hier mogen thuiskomen bij U en bij elkaar.

We willen u danken  
voor wat we hier zullen beleven, samen, met elkaar,  
We willen u vragen,  
dat uw Geest van liefde en gastvrijheid onder ons aanwezig mag zijn.  
We bidden u dat dit een fijn/tof kamp mag worden,  
waar we ons allemaal welkom kunnen voelen en elkaar warm mogen ontvangen.

### SLOTLIED

Amor amor



# DAGOPENING DINSDAG JOUW (T)HUIS

## WELKOMSTWOORDJE

## OPENINGSLIED

Zomaar een dak boven wat hoofden

## TEKST

Lucas 15,12

## CREATIEVE INVULLING

[vimeo.com/152985022](https://vimeo.com/152985022)

## VERWERKING (GUIDING NAAR PERSOONLIJK REFLECTIEVRAGEN)

- Wat is thuis voor jou? Waar alles perfect is, zoals het zou moeten zijn?  
Of waar je imperfecties plaats hebben?
- Wat krijg je mee van je ouders? Dat je moet treuren om wat niet perfect is?  
Of dat je jezelf graag mag zien? Krijg je cadeau's mee?  
Of een bijzondere manier om naar de wereld te kijken?
- Thuis is niet altijd bij ons thuis.
- Voor de jongste zoon was een thuis waar hij alles kreeg wat hij vroeg

## DE VRAGEN

- Is geluk iets wat je krijgt of moet je dit zoeken/verdienen?
- Tot hoe ver zou ik gaan om geluk te vinden?
- Hoe gaat God met mij mee in mijn zoektocht naar geluk?

## GEBED

God,  
wij danken u voor de mooie momenten al hebben mogen ervaren.  
En de thuis die u ons hier schenkt.  
We willen bidden voor de leuke momenten die we vandaag zullen beleven,  
buiten ons eigen kamp,  
in de grote groep van jongeren die naar de kroningsfeesten komen.  
We willen u danken voor de nieuwe mensen die we zullen leren kennen  
en het spektakel dat we mogen aanschouwen.  
Soms stellen we ons vragen: is dit alles?  
En zoeken we op onbekende plaatsen naar geluk.

## SLOTLIED

We are one big happy family



# DAGOPENING WOENSDAG GELUK

## WELKOMSTWOORDJE

## OPENINGSLIED

We gaan weer verder

## TEKST

Lucas 15,13

## CREATIEVE INVULLING

[www.youtube.com/watch?v=4ukqLXH17bY](https://www.youtube.com/watch?v=4ukqLXH17bY)

## VERWERKING (GULDING NAAR PERSOONLIJK REFLECTIEVRAGEN)

- \*gelukkig worden = een zoektocht
- Jong zijn is op zoek zijn naar 'het' geluk.
- Het is niet dom om te kijken naar hoe anderen het doen, om te luisteren naar anderen. Maar je moet nog steeds je eigen conclusies trekken. Je kan ook zeggen, 'zoek het zelf maar uit', maar dat is niet de bedoeling.
- Het perfecte geluk bestaat niet.
- Het geluk is niet maakbaar, het is je voor een stuk ook gegeven, het is een geschenk, maar je moet het ook zien / ernaar kijken. Je kan het niet opeisen

## DE VRAGEN

- Wat heb ik nodig om mij thuis te voelen?
- Waar voel ik mij als jong gelovige thuis?
- Wat wil ik krijgen van mijn ouders?
- Wat wil ik krijgen van God?

## GEBED

God,

we danken U dat we dat we mogen thuiskomen bij elkaar,  
in deze groep, bij God.

God, u droomt ervan om een thuis te schenken aan elke mens,  
wie dan ook, waar dan ook, hoe dan ook.

God,

we danken u om wat we gekregen hebben van u,  
om ons leven mee te beginnen, onze kwaliteiten, capaciteiten, ons potentieel, ...

We vragen u dat wij van u mogen erven om te leren barmhartig zijn,  
goed te zijn voor onze naasten, vergevingsgezind, liefdevol...

We hechten waarde aan de grenzen die u ons stelt,  
die het leven ons stelt.

We nemen deze normen en waarden mee en laten die ons leven beïnvloeden.

We vragen u: wees een richtingsaanwijzer op ons pad, om de juiste weg te vinden.

## SLOTIED

Companions on the journey



# DAGOPENING DONDERDAG ALTIJD WELKOM

## WELKOMSTWOORDJE

## OPENINGSLIED

Handen gevraagd

## TEKST

Lucas 15,20-24 (Vanaf zijn bekering - feest, begin / zonder oudste zoon)

## CREATIEVE INVULLING

[vimeo.com/18418580](https://vimeo.com/18418580)

## VERWERKING (GUIDING NAAR PERSOONLIJK REFLECTIEVRAGEN)

Soms zijn we niet volmaakt. En niet zoals we dromen om te zijn. Maar zelfs onze gebreken kunnen aan de oorzaak liggen van iets moois, elk minpunt kan een pluspunt zijn, zoals deze straatlantaarn zich niet kon vasthouden op de paal, maar daardoor juist licht kon geven aan het bloemetje.

Soms voelen we ons alsof we falen, alsof we het niet meer kunnen houden, en dan vallen we neer. Net zoals deze lamp. Wie is er dan voor ons?

Zoals het plantje dankbaar is voor alles en de lamp graag blijft zien, ondanks dat die geen licht meer kan geven.

## DE VRAGEN

- Wie staat er altijd klaar om mij te omarmen?
- Hoe ervaar ik Gods liefde in mijn leven?
- Hoe ontvang ik de 'verloren zoon'?

## GEBED

God,  
wij danken u dat we altijd mensen vinden  
waar we ons welkom mogen voelen en we altijd bij U terecht kunnen.  
We willen u danken dat we liefde mogen ervaren in ons leven,  
zowel van u als van onze naasten  
We willen vragen dat we een beetje zoals de vader mogen worden  
en vergevingsgezind kunnen zijn.  
Dit valt ons vaak moeilijk  
We proberen vertrouwen dat u er altijd bent, met open armen.  
U bent er altijd voor ons

## SLOTLIED

Heer uw licht en uw liefde schijnen



# DAGOPENING VRIJDAG

## IK KAN HET (NOG) NIET EN DAT IS NIET ERG

### WELKOMSTWOORDJE

### OPENINGSLIED

Take oh take me as I am / Neem mij zoals ik ben

### TEKST

Lucas 15, 27-31 (Ruzie met zoon)

### CREATIEVE INVULLING

[www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0#t=201](https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0#t=201)

### VERWERKING (GUIDING NAAR PERSOONLIJK REFLECTIEVRAGEN)

Soms zijn we door jaloezie of boosheid verblind en zijn we gefocust op het negatieve. We zien dan niet de toenadering die er is vanuit die ander, of vanuit anderen. Bij deze jongen ook, hij was zo jaloez op de schoenen, dat hij negeerde dat de jongen naar hem zwaaide..

Dit is een heel begrijpelijke reactie

De hoofdboodschap is dat de vader goed is voor beide zonen. Ook voor de oudste. De vader heeft begrip voor jaloezie en vergeeft dat ook.

Maar je moet niet jaloez zijn, de vader is er ook voor jou. – jaloezie is iets waartoe we gemakkelijk verleid worden.

Er zit iets vast, dat moet eerst losgeraken, voor je menselijk contact kan maken – dat het vastzit is vaak afkomstig van een eerdere gebeurtenis / situatie  
Gevoel van rechten verwerven, en dan meer recht tot spreken hebben dan een ander “die het begaaid heeft”  
Waarom zeggen we ‘het is ok’?: naar voorbeeld van de vader.

### DE VRAGEN

- Waarop ben ik jaloez/kwaad?
- In hoeverre focus ik mij op wat een andere heeft en ik niet heb?
- Kan ik even echt deelnemen aan een feest dat niet mijn feest is?

### GEBED

Soms hebben we het moeilijk, God.

We zijn wel eens jaloez.

We willen wel eens iets, dat we zelf niet nodig hebben, gewoon omdat een ander het wel heeft.

We willen het anderen wel gunnen, we willen wel tevreden zijn met wat we hebben.

Maar het lukt niet altijd.

Soms zien we zelfs niet wat we allemaal krijgen van anderen, of wat we krijgen van U, God.

Help ons, om te zien wat we hebben,

wat we krijgen en dat we niks meer nodig hebben.

Help ons te zien dat -wat voor gevoelens we ook koesteren- we niet meer of minder waard zijn dan een ander,

dat we allemaal broeders en zusters zijn.

Help ons te zien dat we zelf kunnen kiezen

hoe we met onze negatieve gevoelens omgaan.

### SLOTLIED

Vrede is onze weg



# DAGOPENING ZATERDAG

## KOM BINNEN ZOALS JE BENT

### WELKOMSTWOORDJE

### OPENINGSLIED

I rejoiced

### TEKST

Lucas 15, 11-32 (Gehele verhaal)

### CREATIEVE INVULLING

[www.youtube.com/watch?v=vr3x\\_RRjdd4#t=170](https://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRjdd4#t=170)

### VERWERKING (GUIDING NAAR PERSOONLIJK REFLECTIEVRAGEN)

- De dynamiek van de eersten die hem voorbijlopen, dan de mensen die hem knuffelen en daarna zelfs de mensen die mee knuffels gaan uitdelen en anderen gaan omarmen, in navolging van.
- Oudste zoon: loop je de knuffel voorbij?
- Jongste zoon: laat je je knuffelen
- Vader: ga je iedereen omarmen.
- We lopen zelf ook vaak voorbij aan de liefde van de vader. Of we blijven op afstand, we willen er niks mee te maken hebben. Angst?
- Die knuffels tonen de ontmoeting, de omarming
- We zijn allemaal wel eens alle personages

### DE VRAGEN

- Hoe / als wie ga ik binnen in Gods thuis?

### GEBED

God,  
aanvaard mij zoals ik werkelijk ben.  
Met mijn kleine kanten,  
met mijn gebreken.  
Wie ik ook ben,  
ik mag vertrouwen dat u de barmhartige vader bent,  
dat ik bij u altijd terecht kan.  
U zult mij niet forceren,  
u zult mij niet dwingen.  
Wanneer ik klaar ben,  
zal ik naar u toe komen en weten dat u er bent

### SLOTIED

Voel je er iets voor?