

## Derde zondag van de advent

*Om te getuigen van het licht !*

Uit het evangelie volgens Johannes 1,6-8.19-28

*"Er kwam iemand die door God was gezongen; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht".*

### Bezinning bij het evangelie

Vandaag steken we de derde kaars op de adventskrans aan. Stap voor stap gaan we op weg naar het feest van de geboorte van het licht. In de evangelielezing staat vandaag de persoon van Johannes de Doper centraal of Johannes de Voorloper, zoals hij in het oosterse christendom wordt genoemd. Wij gelovigen kunnen ons aan hem spiegelen omdat ook wij als individuele christenen geroepen zijn om te getuigen van het licht

### Concreet

Elke generatie Scouts en Gidsen bracht al ruim een eeuw het devies van scouting "Wees paraat", in praktijk. In wisselende en soms uiterst moeilijke omstandigheden.

De coronapandemie dwong de meeste lokale scoutsgroepen hun activiteiten helemaal stil te leggen. Dat neemt echter niet weg dat scouts en gidsen zich volop engageren in de samenleving. Zo gaat leiding ouderen bezoeken in woon-zorgcentra en brengt ze er tijd door met de bewoners. Die krijgen een buddy met een scoutsdas die voor een stukje de last van de eenzaamheid verlicht.

"This little Light of mine, I'm gonna let it shine", zingen we elk jaar wanneer het Vredeslicht aankomt in ons land. Dankzij dienstbaarheid zijn scouts en gidsen als het ware een levend vredeslicht dat het hart van mensen verwarmt. Zeker nu we dit jaar Kerstmis niet kunnen vieren zoals we gewoon zijn dat te doen. Toch blijft het vlammetje waken. Let it shine, let it shine, let it shine!

### To do

Hoe denk je dat je in de lockdown dienstbaar kan zijn voor je medemensen? Als het corona-proof kan, geef jij dan ook het Vredeslicht uit Bethlehem door, zodat de verbondenheid met elkaar een beetje groter wordt?