

“Warm voor arm”

Welkomstwoord door groepsleider of voorganger

Welkom beste leden (ouders, oud-leden & sympathisanten)!

Welkom bij deze viering. Het doet ons goed dat jullie aanwezig zijn om samen met ons te vieren.

Samen bidden, samen vieren, samen ook denken aan diegenen die het om welke reden dan ook minder goed hebben dan wij. Als thema van deze viering kozen we “warm voor arm”.

Volgens de definitie van de Verenigde Naties is ‘armoede’ het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Primaire levensbehoeften zijn zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Heel snel denken wij dan aan de zogenaamde ‘Derdewereldlanden’. Maar ook rondom ons zijn er mensen die door armoede getroffen zijn. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning – die secundaire levensbehoeften genoemd worden – zijn voor hen een telkens terugkerend probleem.

In onze jaarwerking gaan wij proberen hier bij stil te staan. Het jaarthema luidt immers: “Armoede is een onrecht! Maak er spel van!”

Dank U voor deze nieuwe morgen

Jongere:

Dank u voor deze nieuwe morgen,
dank u voor elke nieuwe dag.
Dank u dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank u voor alle goede vrienden,
dank u, God, voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan,
dank u, God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

Begroeting en kruisteken door de voorganger

Schuldbelijdenis:

Voorganger:

Vergeving vragen is je heel klein voelen,
diep besef krijgen van wie je maar bent,
maar even diep vertrouwen dat ondanks alles iemand van je houdt.
Bidden wij om vergeving.

Kind:

Voor elke keer dat ik een andere kinderen uitschold, voor elke keer dat ik niet luisterde naar de leiding, voor elke keer dat ik niet meespeelde, Heer ontferm u over ons.

Kind:

Ik steek soms de schuld op iemand anders, omdat ik niet gestraft wil worden. Ik spreek soms kwaad over iemand anders, en dat is eigenlijk helemaal niet fijn. Vorige week nog, schopte ik m'n vriend tegen de schenen, terwijl ik daarmee niet toonde hoeveel hij wel voor me betekent...

Heer ontferm u over ons

Jongere:

Ik kan er niet aan doen, maar soms kan ik iemand anders schuld niet vergeven. Ik kan uren dagen, zelfs maanden kwaad zijn op een persoon. Maar toch voel ik mij daar niet altijd zo gelukkig bij. Heer, ontferm u over ons

Voorganger:

Heer, onze God, als een vader draagt Gij onze naam in uw hart.
Zorg met al uw goedheid voor ons en vergeef ons wat we af en toe fout doen.
Amen

Openingsgebed

Voorganger:

Armoede is méér dan geen geld hebben.
Het is ook telkens weer op de laatste plaats,
voor gesloten deuren komen te staan.
Het is verstrikt geraken in een neerwaartse spiraal die kansarmoede heet
en uiteindelijk gaan geloven dat je niet meer meetelt,
afgeschreven, opgegeven bent.
Dat kan het koninkrijk van God niet zijn,
want daar heerst zijn gerechtigheid.
Zijn gerechtigheid wordt werkelijkheid
als wij elkaar bijstaan waar wij kunnen.

Zijn gerechtigheid wordt werkelijkheid
als wij elkaar respecteren om wie wij zijn.

Lezing: Het gezicht van de armoede

Leiding:

Als armoede geen schande is
waarom voelen wij ons dan beschaamd?

Rechten, we hebben zoveel rechten zegt men,
maar wat komt er van terecht?

Moeten wij dan altijd horen dat we moeten?
Wij moeten altijd luisteren.

Onrechtvaardig inkomen
dat in jaren nooit verhoogd werd!

Eten kunnen wij niet elke dag.

Depressief worden we daarvan.

En... komt er ooit
een einde aan onze miserie?

Evangelielezing uit Mattheüs 6, 24-34

In die tijd zei Jezus het volgende. [24] Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. [25] Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? [26] Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? [27] Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? [28] En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. [29] Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. [30] Als God het groen dat vandaag nog op het veld

staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” [32] – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. [33] Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. [34] Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Homilie / Toelichting

Geloofsbeleving

Allen:

We geloven in een groep waar we voluit kunnen zingen en springen, spelen en delen, stil zijn en dansen.

Een groep, met kansen om kwaad en lief te zijn, om te geven en te nemen, om zelf te kiezen hoe het er aan toe gaat.

Een groep waar we mogen twijfelen en hopen, waar we verwonderd kunnen zijn om vele dingen van het leven, waar we ook vanuit Jezus' boodschap elkaar echt graag kunnen zien en zorgen voor elkaar. Waar we met kracht samen willen opkomen voor wat mensen vrij kan maken.

We geloven dat zo'n groep, samen met alle mensen die hetzelfde dromen zinvol is en beweging maakt.

Voorbeden

Leiding:

Omdat ik me soms verstop achter de andere leiding wanneer er dingen moeten gebeuren die op het eerste zicht niet zo fijn lijken, maar toch gedaan moeten worden. Hiervoor willen we ons best doen, we willen het proberen in het vervolg toch even te doen, wanneer er iets gevraagd wordt..

Laat ons bidden.

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons Heer

Jongere:

Dat we genoeg karakter mogen hebben om ook eens “nee” te zeggen en niet steeds met grote monden van de groep mee willen doen. We moeten ons immers niet stoerder voordoen dan we zijn.

Laat ons bidden

Allen:

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Kind:

dat we niet steeds willen winnen. Maar leren samenwerken met iedereen en dat we ons best doen om samen een toffe groep te vormen,

Laat ons bidden.

Allen:

Wij bidden, U verhoor ons Heer.

Gebed over de gaven

Allen:

Heer, blijf bij ons en kom met ons mee aan tafel.

Doe ons nog eens voor hoe we brood moeten breken en het met anderen moeten delen.

Blijf bij ons en kom met ons aan tafel.

Doe ons nog eens voor hoe we wijn van geluk moeten schenken.

Amen

Zoals Jezus ons heeft voorgedaan

Voorganger:

Zoals Jezus ons heeft voorgedaan bied ik U, Vader, dit brood aan.

Zoals Jezus heeft voorgedaan, bied ik U biddend mijn leven aan.

Vader neem mijn leven als een liefdegave aan.

Vader neem mijn leven als een vreugdegave aan.

Zoals Jezus ons heeft voorgedaan, bied ik U, Vader, de wijn aan.

Zoals Jezus ons heeft voorgedaan, bied ik U dankend mijn leven aan.

Vader neem mijn leven als een liefdegave aan.

Vader neem mijn leven als een vreugdegave aan.

Tafelgebed

Voorganger:

Onnoembare en nabije God,

in zijn verzet tegen wat U en mensen onwaardig was,

koos Jezus de weg van de gerechtigheid.

Verzameld rond de tekenen van brood en wijn bidden wij:

doordring ons met zijn geest.

Gezegend zijt Gij dat wij mogen leven,

gezegend om alle vriendschap
en om de warmte die mensen elkaar kunnen geven.
Gezegend om goedheid die gebeurt,
om mensen die met ons begaan zijn,
om de geborgenheid die zij ons geven.

Dat ook wij elkaar blijven zoeken,
ons niet afsluiten, verharden voor noden van anderen,
maar elkaar tegemoet treden en U daar ontmoeten.
Dan zal blijken dat uw onvoltooide Dag
toch in ons begonnen is en in zovele mensen,
als een verlangen naar elkaar en naar een wereld
waar het voor *iedereen* goed is om te leven.
Richt onze ogen op Jezus
die er niet voor terugschrok om op te komen
voor waarheid en gerechtigheid.

Tot voltooiing van al wat Hij was,
heeft Hij op de avond voor zijn lijden zichzelf gegeven
toen Hij het brood nam, U dank bracht, het brak
en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
Neem en eet, mijn lichaam voor u, *doe* dit tot mijn gedachtenis.

Na de maaltijd nam Hij de beker en zei:
Dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot bekrachtiging
van een nieuw en blijvend verbond. *Doe* dit om mij te gedenken.

Onze Vader

Voorganger: We reiken elkaar de handen en vormen zo één grote gemeenschap.
Dan bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader ...

Vredewens:

De jongste leden mogen, verspreidt over de kerk/kapel/zaal, de vredeswens doorgeven door
bellen te blazen. Vóór zij blazen, zeggen zij steeds: Vrede zij met jou.

Communie

Leiding:

Een jongeman droomde dat hij een winkel binnenging, waar een engel achter de toonbank stond.

‘Wat verkoopt u, meneer?’ vroeg hij.

De engel antwoordde met een glimlach: ‘Alles wat je maar wilt.’

De jongeman begon te bestellen: ‘Ik wil graag dat er nergens meer oorlog is, dat alle armen het voortaan goed hebben, dat niemand op de hele wereld nog onderdrukt wordt, dat alle werkelozen werk hebben, dat...’

‘Hola, hola’, zei de engel. ‘Je hebt me niet helemaal goed begrepen, vrees ik. Wij verkopen hier geen vruchten, alleen zaadjes...’

Slotgebed**Voorganger:**

Heer, onze God,

De wereld in twee delen.

De goede en de slechte, jezelf bij de eerste rekenen

En zo jezelf prijzen ten koste van anderen,

Dat wil u niet.

De wereld in drieën delen.

Die werken, die niet meer kunnen werken en die niet willen werken

Jezelf bij de eerste tellen en zo jezelf beter achten ten koste van anderen.

Dat wil u niet.

De wereld in vieren delen,

In oost en west, rijk en arm en het daarbij houden,

Omdat zo duidelijk is: ieder zijn plaats, maar wij toevallig wel de beste

En zo onszelf handhaven ten koste van anderen.

Dat wil u niet.

Maar zorgzaam zijn voor elkaar in liefde en vriendschap,

Dat wil u!

Zending en zegen**Slotlied:**

Beloftelied of jaarthemalied