



GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag ...
vandaag gedenken christenen
het lijden en sterven van Jezus.
De man op wie zovelen hun hoop hadden gesteld
hangt daar aan het kruis:
Vernederd, geslagen, bespot,
veroordeeld tot een gruwelijke dood.
Is dit nu het einde?
Is zijn boodschap
voltooid verleden tijd?
Ook vandaag worden mensen
gekruisigd, monddood gemaakt,
vervolgd en vermoord
om wat ze zeggen of denken,
om wat ze voelen,
om wie ze zijn...
Het kruis is niet verdwenen,
het bestaat nog altijd.
Het hoeft alleen
geen eindpunt te zijn ...

Het lijdensverhaal van Jezus heeft vele componisten in de geschiedenis geïnspireerd. Bekende voorbeelden zijn de Matteüspassie (www.youtube.com/watch?v=xkm19nfaXI4) of de Johannespassie (www.youtube.com/watch?v=sidU7AUqQUk), allebei van J. S. Bach. Maar het internet staat vol met (ook hedendaagse) 'passies'. De moeite waard om even bij te gaan zitten en gewoon te luisteren ...

En als je heb liever wat luchtiger hebt: www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4