

Jaarthemaviering “Maak er spel van”.

Vooraf even dit:

Deze uitgewerkte eucharistieviering is een aanbod en kan naargelang de mogelijkheden en de plaats gerust bijgewerkt worden.

Overloop met je parochiepriester of voorganger wat haalbaar is in de plaatselijke kerkgemeenschap. Misschien zijn sommige aspecten van deze viering moeilijk te realiseren in de parochieviering.

Dit werkjaar werken de jeugdbewegingen rond het gezamenlijk jaarthema. Je kan eventueel bekijken om de (start)viering als jeugdbewegingen in je parochie mogelijk samen te verzorgen en uit te werken.

Passend binnen het gezamenlijk jaarthema hebben we getracht enkele situaties/getuigenissen te omschrijven die kunnen gelezen worden of die speels kunnen gebracht worden door enkele van de leiding.

Bij het binnenkomen kan je de aanwezigen in de kerk of in de ruimte in groepen delen, gekoppeld aan het getuigenismoment. Dit doe je door hen een kaartje of een sticker aan te reiken (er zijn vier getuigenissen, maak vier verschillende kleurkaartjes aan). Maak ook in diezelfde vier verschillende kleuren enkele wegwijzers en vraag de mensen de wegwijzer van hun kleur te volgen, opdat men in verschillende groepen samen gaat zitten.

Als aankleding vooraan de kerk of de ruimte kan je een ketting maken van sjaaltjes, fietsvlagjes of andere herkenningstekens van je jeugdbeweging of jongerenorganisatie. Dit als symbool van samenhang, of kan ook gezien worden als een afspanning, als drempel om er bij te horen, maar dan moeten we deze ook neerhalen.

Er kan ook een grote doek (bijvoorbeeld in de vorm van het sjaaltje) een plaats krijgen vooraan met daarin een knoop...

Deze suggesties kan je naar eigen aanvoelen inbouwen en gebruiken.

Onder bijlage II vind je tevens enkele suggesties voor muzikale intermezzo's.

Mogelijke inpassingen:

= Kleed de kerk mooi aan met je jeugdbewegingsvlag(en), een wimpel, bloemen, ...

= Na de viering kunnen jullie nog een wimpel-, vendel- of dansnummertje te berde brengen

1. Een streepje sfeermuziek of een openingslied

2. Verwelkoming en kruisteken door de priester

Een groet aan u allen die hier in dit uur zijn samengekomen.

Mag ik uitnodigen de viering te beginnen met het teken van ons gelovig mens zijn; Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

We mogen ons, beste mensen, beste ... (jouw jeugdbeweging of jongerenorganisatie),, hier samen weten rond het Woord en de tekenen die Jezus zelf ons heeft voorgehouden.

Vandaag willen wij ons samenzijn een bijzondere invulling geven. We willen namelijk bezinnend en biddend samenzijn rond het gezamenlijk jaarthema van onze plaatselijke jeugdbeweging(en): 'Maak er spel van'.

Ik wil iemand van de leiding uitnodigen om dit thema bij het begin van onze viering te duiden.

3. Welkom en begroeting door een lid van de leiding van onze jeugdbeweging(en)

Leiding:

We heten u als ... (vanuit de "jeugdvereniging(en)" van "...") van harte welkom in deze viering. Graag vieren we vandaag mee, met als rode draad ons 'nieuwe jaarthema', namelijk: "Maak er spel van". Hierbij willen we een jaar lang 'spel maken van armoede'.

U heeft bij het binnenkomen een gekleurd kaartje (of etiket) gekregen en er werd u gevraagd om de wegwijzer met de kleur van je kaartje te volgen. Zo bent u op de plaats terecht gekomen die voor uw kleur en kleurgenoten voorbestemd is.

Wellicht heeft niet iedereen netjes de pijltjes gevolgd. Het geeft wellicht een vervelend gevoel als iemand anders beslist over jouw kleur en de indeling van jouw situatie.

Graag laten we iemand van elke kleur aan het woord om een duiding te geven bij je toebedeelde situatie.

Lector 2

Bij de rode kleur

Op een dag, zo vertelde een bezorgde ouder, viel letterlijk en figuurlijk, het licht uit.

Het licht boven onze tafel en ons eigen licht. Ze moeten bij de elektriciteitleverancier gedacht hebben, nu is het genoeg, steeds maar die achterstallige betalingen, we sluiten gewoon af.

Omstandigheden dwongen ons en we waren ons bewust van de achterstallige betalingen, maar zij hadden er geen idee van hoe we elke maand ons best deden. Hoe we elke maand onze kinderen tekort deden om hen een deel te kunnen betalen. Ze mochten blij zijn dat ze nog iets kregen, onze kinderen werd veel meer ontzegd.

Lector 3

Bij de groene kleur

Vorig weekend mocht ik van mama ein-de-lijk naar mijn eerste fuif. Ik was er al een ganse week dolenthousiast over. Wel een uur heb ik in de badkamer gestaan!

Het grote moment was aangebroken en ik stond met een grote glimlach aan de ingang. Toen ik binnenkwam zag ik dat iedereen al in opperbeste stemming was. Maar toen kwam het: er kwamen een paar bizarre blikken mijn richting uit. Ik werd nagestaard en hoorde nog net iemand fluisteren "Kijk eens, wat ziet dat er een rare uit". Ik weet niet of het aan m'n kleren of aan m'n kapsel lag, maar blijkbaar paste ik niet in het plaatje.

Lector 4:

Bij de gele kleur

Gisteren kwam ik Lennert tegen toen ik naar school fietste. We maakten een praatje en hij vroeg of ik geen zin had om samen met hem naar de judoclub te gaan.

Ik zag het meteen zitten. Een beetje sport zal me goed doen.

Toen ik thuis kwam, viel het echter in minder goede aarde. Vader was er niet over te spreken: "Wat ga je daar gaan doen jongen?" vroeg hij. "We kennen wij dat volk niet, en niemand kent ons. En wie gaat dat lidgeld betalen? Voor je het weet moet je elke week naar de training of van die toestanden en telkens dat op en afvoeren al die kilometers, wie gaat die brandstof betalen?. Nee, nee dat is niets voor jou."

Lector 5

Bij de oranje kleur

Welke armoede ook, je vervreemdt in de samenleving, omdat je steeds het gevoel hebt bekeken te worden, omdat je er met niemand durft over te praten, omdat je denkt dat je de enige bent en je daardoor onbegrepen voelt, omdat je jezelf bepaalde zaken moet ontzeggen en geld vaak een begrenzing is en tegelijk een medespeler is.

Deze uitsluitingen willen we als jeugdbeweging(en) ... in de kijker plaatsen. We willen kinderen in armoede ook kansen geven om volop mee te doen. Dus, 'we maken er spel van'!

4. Schuldbede

Voorganger:

Vele mensen bedoelen het goed in het leven.

Maar we zijn maar mensen en onze goede wil wordt wel eens op de proef gesteld.

Laten we in alle eenvoud aan God en aan elkaar onze kleinheid bekennen.

lector

Mensen met financiële problemen blijven maar al te vaak in de kou staan. Ze hebben het bijzonder moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en vinden soms geen uitweg meer.

Vergeef ons Heer,

dat we soms durven beweren dat het allemaal hun eigen schuld is, terwijl we beter eens zouden nadenken hoe we hen écht kunnen helpen.

Lector

Wie in armoede leeft ervaart uitsluiting op vele vlakken. De armoede vormt als het ware een web van uitsluitingen waarin men gevangen raakt.

Vergeef ons Heer,

dat we vaak vooroordelen hebben en mensen discrimineren omwille van hun kledij, afkomst, opleiding of woonplaats.

Lector

De drempel om naar onze jeugdbeweging te komen is voor een aantal kinderen en jongeren echt wel te groot.

Vergeef ons Heer,

dat we er te weinig bij stil staan dat onze jeugdbeweging niet toegankelijk genoeg is voor iedereen.

Voorganger

Moge de liefdevolle God zich over ons ontfermen en onze ogen, onze oren, onze handen, onze voeten en ons hart open houden om er te zijn voor elkaar.

Zo kunnen wij zelf nieuwe en gelukkige mensen worden. Amen.

5. Openingsgebed

Pr. God,
armoede, uitsluiting en discriminatie
nemen in onze samenleving nog steeds een plaats in.
Als kinderen en jongeren vragen we ons af

hoe rechtvaardig Uw schepping is.
Beziel ons en doe ons geloven dat we met Uw steun en nabijheid
de armoede kunnen doorbreken en overwinnen.
Sterk ons in ons jeugdig enthousiasme
om die vorm van uitsluiting uit de wereld te helpen,
naar het levensvoorbeeld van Jezus, uw Zoon,
Amen.

6. Eerste lezing

Als eerste lezing reiken we twee mogelijkheden aan. De eerste is een Bijbeltekst en de tweede een profane tekst. Aan jullie (en in overleg met jullie priester) de keuze:

= *Bijbelse tekst: Ik zal er zijn (Ex. 3,7-14) (uit: 'niet om te spreken')*
(voor deze tekst heb je drie lezers nodig. Een verteller voor het eerste stuk en twee lezers voor het tweede deel, een dialoog. Zorg dat je hiervoor goede lezers kiest.)

Verteller:

Op een keer verscheen Jahweh aan Mozes en sprak: 'ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien en de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Ja, ik ken het lijden van mijn volk, en ik zal afdalen om het te bevrijden uit Egypte, om het weg te leiden naar Kanaän, het land vol melk en honing, dat ik aan Abraham beloofd had.

Ga er dus naartoe en leid mijn volk weg uit Egypte.

Lezer: Mozes, waarom antwoord je niet?

Mozes: Och, 't is nie da'k nie wil, maar...

Lezer: Zeg het nu maar...

Mozes: Dat is het juist. Ik kan niet direct 'ja' zeggen, ik moet er nog wat over nadenken, de achterban raadplegen en zo, hier en daar nog wat klappen en zien of we niet te veel risico nemen.

Lezer: Ken jij een andere manier om graag te zien?

Mozes: Als 't gepermitteerd is?... nu stelt u het wel wat simplistisch voor.

Lezer: Pardon.

Mozes: Ik bedoel,... naar de haalbaarheid toe is het niet zo eenvoudig. Het is best een moedig project, maar....

Lezer: Sta je daar niet in je broek te doen, doe je het of doe je het niet?

Mozes: Ik kan het niet, ik ben er te bang voor.

Lezer: Je hoeft het toch niet alleen te doen.

Mozes: Nee, maar IK ben het wel, die de wind op zijn kop gaat krijgen... Zou u dus niet beter iemand anders sturen, iemand die zoiets beter aankan?

Lezer: Moet je dan een krachtpatser zijn om graag te zien? Ventje, je begint fameus op mijn systeem te werken. Op papier ben je best vlot en aan de vergadertafel al evenzeer, maar oog in oog met...

(Mozes trekt met zijn sandaal wat kringetjes in het zand...)

Ga nu maar en begin er in Godsnaam aan, en ik, ik ben er immers ook nog.

= *Profane tekst: Het meisje met de zwavelstokjes (Naar het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen.)*

Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te worden. Het was de laatste avond van het jaar, oudejaarsavond. In die koude en in dat donker liep er op straat een arm,

klein meisje, zonder muts en op blote voeten. In een oude schort had ze een heleboel zwavelstokjes en één bosje hield ze in haar hand. Niemand had nog iets van haar gekocht, de hele dag niet.

Hongerig en koud liep ze daar en ze zag er zo zielig uit, dat arme stakkerdje!
De sneeuwvlokken vielen in haar lange, blonde haar dat mooi in haar nek krulde. Uit alle ramen scheen licht naar buiten en het rook overal zo lekker naar gebraden gans. Het was immers oudejaarsavond...

In een hoekje tussen twee huizen, waarvan het ene een beetje vooruitstak, ging ze in elkaar gedoken zitten. Haar beentjes trok ze onder zich op, maar ze kreeg het nog kouder. Naar huis durfde ze niet, want ze had geen zwavelstokjes verkocht. Haar vader zou haar slaan en thuis was het trouwens ook koud.

Ze had bijna geen gevoel meer in haar handjes van de kou. O, wat zou een zwavelstokje lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit het bosje durven trekken en het tegen de muur afstrijken om haar handen te warmen?

Ze trok er één uit. "Ritsss..." Wat vlamde dat, wat brandde dat! Het gaf een warm, helder vlammetje. Net een kaarsje, toen ze haar handen eromheen hield. Een wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een grote, ijzeren kachel zat. Het vuur brandde zo heerlijk, het was zo lekker warm.

Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de muur viel, werd die doorzichtig. Ze keek zo de kamer in, waar de tafel gedekt was met een spierwit tafelkleed, met het fijnste porselein. De gebraden gans, gevuld met pruimen en appeltjes, stond heerlijk te dampen. Toen ging het zwavelstokje uit en was er alleen nog de dichte, koude muur.

Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder een mooie kerstboom. Er brandden wel duizend kaarsjes aan de groene takken. Het meisje strekte haar beide handen uit en toen ging het zwavelstokje uit. De vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en veranderden in sterren. Eentje viel er en liet een lange streep van vuur achter aan de hemel. "Nu gaat er iemand dood," zei het meisje. Want haar oude grootmoeder, de enige die lief voor haar was geweest, maar die nu dood was, had gezegd: "Als er een ster valt, gaat er een zieltje naar God."

Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur. Het gaf licht en in het schijnsel stond haar oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. "Oma!" riep het meisje. "O, neem me mee! Ik weet dat je weg bent, als het zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige, grote kerstboom."

Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, want ze wilde oma vasthouden. De zwavelstokjes gaven zoveel licht dat het klaarlichte dag leek. Oma had er nog nooit zo mooi en zo groot uitgezien. Ze nam het kleine meisje op haar arm en ze vlogen, stralend en blij, heel, heel hoog. Er was geen koude, geen honger, geen angst... Ze waren bij God.

Maar in het hoekje bij het huis zat in de koude het kleine meisje met de rode wangen, met een glimlach om haar mond... Dood, doodgevoren op de laatste avond van het jaar.

Het werd Nieuwjaar ochtend en de kleine dode zat daar met haar zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna was opgebrand. "Ze heeft zich willen warmen", zeiden de mensen.

Niemand wist wat voor moois ze had gezien, hoe stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar was ingegaan...

(Dit verhaal wordt ook gebruikt in de activiteit '[Nood aan warmte](#)')

7. Lied of Antwoorzang

8. Evangelie Lucas 5, 1-11, de wonderbare visvangst:

Suggestie: we reiken een evangelie aan dat goed aansluit bij het thema van deze viering.

Dit kan als alternatief dienen voor het evangelie dat men voorschrijft voor de weekendviering waarin de jaarthema viering wordt gehouden.

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennésaret, terwijl de mensen bij Hem aandrongen om het woord Gods te horen.

Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in één van de boten, die van Simon en vroeg hem om een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.

Toen Hij zijn toespraak had geëindigd, zei Hij tot Simon: 'vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst'. Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we gezwogd zonder iets te vangen; maar op Uw woord zal ik de netten uitgooien.' Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten, dat ze dreigden te scheuren. Daarop wenkten ze hun maats in de andere boot om te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe.

Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: 'Heer, ga weg van mij want ik ben een zondig mens'. Ontzetting had zich meester gemaakt over hem en allen die bij hem waren vanwege de vangst die ze gedaan hadden; en zo verging het ook Jakobus en Johannes de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten.

Jezus echter sprak tot Simon: 'wees niet bevreesd, voortaan zul je mensen vangen'. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.

9. Homilie of duiding enkele gedachten.

- Thema's:
 - o Vertrouwen
 - o De ander kant bekijken, niet in de vertrouwde vijver vissen
 - o Blijven volharden, niet opgeven
 - o Kansen geven
 - o Samen, verbondenheid, samenwerken
 - o Delen

10. Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die beweerde er te zijn voor iedereen,
Hij is de bron van onze solidariteit, wereldwijd.
Mijn inzet om een steentje bij te dragen

tot een wereld met minder armoede
wil ik op Hem afstemmen.

Ik geloof in Jezus,
die zich verzette tegen iedere uitbuiting,
zoals God, Zijn Vader,
het Hem heeft opgedragen.

Ik geloof dat Hij niet vergeefs geleefd heeft en gestorven is,
omdat dat hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen, die vandaag hun solidariteit durven betonen
met hun medemens die in armoede leeft.

Ik geloof in Zijn Geest, Zijn manier van leven,
die mensen aanzet en bezielt
om met de juiste inzet en motivatie
de wereld een stukje minder arm te maken
en meer rechtvaardig.

11. Voorbeden

Suggesties om de voorbeden tastbaar te maken:

- *Leg per voorbede een knoop in een zakdoek, sjaaltje, vlag, das, mouw hemd, koordje fluitje... om ons hier blijvend aan te herinneren.*
- *Hang een groot doek/laken met daarop het/de logo('s) jeugdbeweging en leg hierin bij de 4^e voorbede een grote knoop.*
- *Hang vooraan in de kerk een ketting van geknoopte sjaaltjes ed.; en hang er per voorbede een sjaaltje bij aan.*

Lector

God, geef ons de kracht om stil te staan bij onze eigen vooroordelen ten opzichte van mensen met een rekening in het rood. Help ons om samen met hen tot een oplossing te komen.
Laat ons bidden.

Lector

God, geef ons het inzicht dat armoede een onrecht is, en dat uitsluiting en discriminatie niet op hun plaats zijn in een liefdevolle samenleving.
Laat ons bidden.

Lector

God, help ons onze blik te verruimen zodat we oog krijgen voor de drempels die het voor kinderen en jongeren in armoede moeilijker maken om de weg naar onze jeugdbeweging(en) te vinden of om er bij te blijven.

Lector

God, laat ons solidair zijn met iedereen, arm of rijk.
Moge armoede en sociale uitsluiting steeds in ons achterhoofd blijft hangen zodat we er attent en zorgzaam met omgaan en laat ons duidelijk maken dat we er spel van willen maken !

12. Offerande

Tijdens de offerande kan je een aantal leden de gaven laten aanbrenge. Dit zal de beleving van de viering zeker ten goede komen.

We denken hierbij aan brood en wijn, maar ook aan een sjaaltje, uniform of mascotte, een groepsfoto, kaarsen, bloemen,..

Mogelijk kunnen jullie hierbij het volgende voorlezen:

Lector

Tijdens deze viering willen we als ... (jouw jeugdbeweging of jongerenorganisatie) verbonden zijn met God en met elkaar.

Wij brengen brood en wijn aan.

Daarnaast willen we ook enkele voorwerpen aanbrenge die voor ons en onze beweging een speciale betekenis hebben.

Je kan hier kort iets zeggen over de voorwerpen die je aanbrengt.

.....

Onze tafel staat nu klaar om samen met U verder te vieren.

Dit 'samen aan tafel zitten' is het teken van wat wij dit jaar verwachten, ze drukken onze goede wil uit om elkaar te ontmoeten in openheid en ware vriendschap en om bereikbaar te zijn voor wie ons nodig heeft.

13. Lied of muziek

14. Gebed over de gaven

Pr. God, onze Heer,
maak ons beschikbaar en breekbaar als levend brood
voor de toekomst van allen,
ook voor hen die minder kansen hebben dan wij.
Maak ons genietbaar
als tintelende wijn
voor allen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom in ons midden, Heer,
en maak samen met ons 'spel van armoede'
Moge zo Uw rijk van vrede en verbondenheid groeien,
in verbondenheid met Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

15. Eucharistisch gebed

Het eucharistisch gebed wordt door de priester bepaald. Een mogelijk te gebruiken Eucharistisch gebed vind je als bijlage II.

16. Onze Vader

Druk jullie verbondenheid uit en ga met z'n allen rond het altaar staan wanneer het Onze Vader wordt gebeden of gezongen. Als het Onze Vader wordt gezongen, oefen dit dan op voorhand in met de leden en durf samen zingen!

17. Vredewens

Laten we na de vredewens elkaar een teken van vrede schenken, een handdruk, een schouderklopje een omhelzing, een gebaar van vriendschap.

Pr. In deze wereld hebben wij mensen allemaal zo onze eigen wensen
de één wil liefde, de ander wil trouw,
de één wil een man, de ander een vrouw.
Maar één ding wil iedereen en dat is vrede om zich heen.
Een beetje liefde aan anderen geven, schijnt heel moeilijk te zijn in het leven.
Maar als iedereen nu eens eerlijk bleef en dingen niet meer overdreef.
Dan zou de wereld zo anders zijn met minder verdriet, zorgen en pijn.
Men vergemakkelijkt ieders leven door aan anderen aandacht te geven.
Jezus, heeft ons dit ook voorgehouden in liefdevolle verbondenheid met velen.
Want al lijkt het ons soms overbodig.
Liefde, vriendschap en aandacht heeft iedereen nodig.

Die vrede, die de Heer velen toewenste, zij ook met ieder van u.

18. Communie

19. Communielied

20. Bezinning

God wilde geluk geven aan de mensen.

Niet zomaar.

Geluk is iets kostbaars, dat gooi je niet zomaar te grabbel, daar moet je iets voor doen. Dan vind je het!

God riep daarom op een dag al zijn engelen bij zich.

“Kijk eens,” zei God, “ik wil geluk bezorgen aan de mensen. Niet zomaar, ze moeten het zoeken, er iets voor doen. Jullie moeten nu even helpen.”

Een grote engel zei: “Geluk mag niet gemakkelijk te vinden zijn. Laten we het daarom verbergen diep in de zee.”

Dit vond God niet zo’n leuk idee.

“Dan kunnen alleen de heel goeie zwemmers en de duikers het vinden.

Geluk moet door allen gevonden kunnen worden.”

Een kleine engel zei: “Wel, laat het ons dan verbergen op de maan, daar is het veilig en toch vindbaar...”

“Neen”, zei God, “dat is niet goed. Dan zouden alleen maar de astronauten het vinden. Geluk is voor alle mensen die er echt naar zoeken.”

Een derde engel zei: “Niet te diep, niet te ver weg en toch hoog genoeg, op een rots.”

“Daar kunnen alleen de bergbeklimmers en mensen met goede benen en adem het vinden”, zei God, “en geluk is voor alle mensen die ernaar zoeken.”

“Weet je wat we doen”, zei God, “ik leg wat geluk in het hart van het kind, de jongere en volwassene. Maar de mensen zullen het pas vinden als ze met elkaar begaan zijn.”

21. Slotgebed

Pr. God,
Gij die mensen draagt, wees ook bij ons.
Dat wij Uw adem mogen voelen in woorden die verlichten,
in gedachten die bevrijden,
in zorg en aandacht voor mensen aan de kant.
Schenk ons verbondenheid,
een vriendenhand op ieders schouder.
Doe ons gemeenschap vormen, ook met hen die leven
In één of andere vorm van armoede of uitsluiting.
Doe ons een gemeenschap zijn, die leven geeft en warmte biedt,
die iedereen uitnodigt en 'spel maakt van armoede'.
Dit alles naar het voorbeeld dat Jezus ons heeft voorgehouden.
Amen

22. Zending en zegen

Beste mensen, we mochten hier samenzijn in een geëigende sfeer. Onze KLJ heeft ons meegenomen 'om spel te maken van armoede'.
Een bezinning bij de levenswijze voor ieder van ons.
Laten we oog en oor hebben voor mensen om ons heen, laten we eerder uitnodigend dan bevooroordeeld in het leven staan en laten we de netten opnieuw uitwerpen aan de ander kant.
Moge God ons nabij zijn met Zijn zegen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

23. Slotlied: Jaarthemalied of jeugdbewegingslied

BIJLAGE I

EUCHARISTISCH GEBED

Goede God, wij danken U,
want Gij zijt de bron van alle liefde.
Gij hebt in deze wereld het vuur van uw liefde willen ontsteken.
Ook al zijt Gij verborgen, toch zijt Gij ons nabij.
Waar mensen elkaar liefhebben zijt Gij aanwezig.

Wij zijn uw volk, uitverkoren om in deze wereld uw vuur te doen ontbranden.

Wij vragen en bidden U: maak ons nieuw,
maak ons geestdriftig opdat wij de moed
zouden hebben, open te staan voor iedereen, om "spel te maken van armoede"
zodat wij oog hebben voor iedereen, van welke afkomst ook,
zo mogen we elkaar ontmoeten, dag in dag uit.
Dan God, zullen wij U gevonden hebben.

Wij danken U voor die enige Jezus Christus die in deze wereld vuur wilde zijn dat allen zou doen ontbranden.
Wij danken U, omdat Hij vuur geweest is, zout en licht van deze wereld.
Hij gaf ons vertrouwen dat nooit iemand is afgeschreven bij U en dus steeds opnieuw kan beginnen.

Hij leerde ons dat alleen liefde en vrede geluk kan brengen op deze wereld.
Hij leerde het ons op de avond van zijn lijden.
Hij wist dat Hij ging sterven en had geen woorden meer om uit te leggen wat Hij in zijn leven wilde;

In alle eenvoud nam Hij een stuk brood, brak het gaf het aan zijn vrienden en zei:

Dit is mijn lichaam dat voor U gebroken en gegeven wordt.

Ook nam Hij de beker en zei:

*Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt.
Doe dit om mij te gedenken.*

Verkondigen wij het mysterie van geloof.

.....

De liefde was sterker dan de dood, want met zijn Geest hebt Gij, God, zijn angstige volgelingen doordrongen.
Uw Zoon werd voor hen een levende werkelijkheid, en gans hun leven veranderde.

Die Geest van Christus heeft de kracht ook ons te veranderen als wij werkelijk geloven en ons inzetten, metterdaad, in iedere situatie van het leven.

Laat ons leven in verbondenheid ook met allen die ons in dit leven zijn voorgegaan:

Goede Vader, zend ons die Geest die ook Maria bezielde door alle smart en pijn heen opdat wij mogen ontdekken wat liefde en gegevenheid aan anderen is.

Opdat wij mogen ondervinden wat ware vreugde is en de vrede zouden mogen ervaren.

Zend ons de Geest van geduld, van vriendelijkheid en goedheid, de Geest van trouw van zachtheid en ingetogenheid, de Geest die ons richt naar elkaar, ons verbindt en ons doet bidden.

BIJLAGE II

LIEDEREN

Suggestie liedjes jaarthemaviering

- *Marcel (Yevgueni)*
 - *Te min voor Anja (Spring)*
 - *Iedereen is van de wereld (The Scene)*
 - *Op straat (Guus Meeuwis)*
 - *Ben ik te min (Armand)*
 - *Voor kleine mensen is hij bereikbaar (Zingt Jubilate 207)*
 - Jaarthema-lied
-

Marcel (Yevgueni)

Kijk Marcel schreeuwt naar de mensen
die hij in de rij ziet staan
dag na dag en jaar na jaar
om naar hun werk te gaan

Hij stond er zelf ook ooit nog tussen
tot ie niet meer nodig was
sindsdien loopt hij voor niets of niemand
ooit nog in de pas

En hij rookt restjes op van peuken
die hij in asbakken vindt
en je geeft Marcel één pintje
en je wordt zijn beste vriend

en dan hoor je zijn verhalen
ze zijn allemaal echt waar
hoe hij leeft van wilde beesten
in de bossen rond de stad
die hij verslindt met huid en haar

En wij lachen en wij lachen
wij lachen met Marcel
wij lachen en wij lachen
wij lachen met Marcel

want Marcel leeft niet van beesten
en dat weet hij zelf heel goed
en al dat fantaseren
doet hij alleen omdat het moet

want zonder zijn verhalen
houdt hij er hier geen dag meer vol
hij is niet gek maar af en toe
of bijna de hele tijd
slaat zijn verbeelding wat op hol

En wij lachen en wij lachen
wij lachen met Marcel
wij lachen en wij lachen
wij lachen met Marcel
ja wij lachen en wij lachen
wij lachen met Marcel
ja wij lachen en wij lachen
wij lachen met Marcel

Koude winteravond
man zonder gezicht
domweg doodgevroren
heel kort nieuwsbericht

heel diep verontwaardigt
maar dat slijt al snel
en wij zullen nooit meer
lachen met Marcel

Te min voor Anja (Spring)

Daar op het einde van de straat
Waar die grote villa staat
daar woonde Anja
ze was amper 15 jaar

Haar pa was rijk en welgesteld
dat had ze mij een keer verteld
Ja zo was Anja
en ik was verliefd op haar

Maar het leven kan soms hard zijn
want haar vader mocht me niet
Hij vond mij maar een verdomde
armeluis
en als ik dan een bezoek bracht aan die
wondermooie griet
smeet die ouwe mij gewoonweg uit
zijn huis...

Te min voor Anja
Te min voor Anja
Ik was doodgewoon geen rijkeluiszoon
maar wel te min voor haar
Te min voor Anja
Te min voor Anja

Ik was wie ik was
een arme paljas
levensgroot gevaar
voor haar
voor haar

een week geleden op een feest
waar ik even ben geweest
daar danste Anja
en dan voelde ik me raar
ze keek me aan
en kwam naar mij

mijn liefde was ineens voorbij
maar niet voor Anja
ik was nu alles voor haar

maar het leven kan soms hard zijn
want ik zag haar niet meer staan
da's de trots van een verdomde
armeluis
Dus ik liet haar snel mijn rug zien
alsof zij nooit had bestaan
ik verliet de keet
en ging gewoon naar huis

Te min voor Anja
Te min voor Anja
Ik was doodgewoon geen rijkeluiszoon
maar wel te min voor haar
Te min voor Anja
Te min voor Anja

Ik was wie ik was
een arme paljas
levensgroot gevaar
voor haar
voor haar

maar het leven kan soms hard zijn
want ik zag haar niet meer staan
das de trots van een verdomde
armeluis
Dus ik liet haar snel men rug zien
alsof zij nooit had bestaan
ik verliet de keet
en ging gewoon naar huis

Te min voor Anja
Te min voor Anja
Ik was doodgewoon geen rijkeluiszoon
maar wel te min voor haar
Te min voor Anja
Te min voor Anja

Ik was wie ik was
een arme paljas
levensgroot gevaar
voor haar
voor haar

Iedereen is van de wereld (The Scene)

Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle
maan

Dit is voor degenen die je overal herkent
En deze is voor jou en mij want dit is ons moment

En ik hef het glas op jouw gezondheid
Want jij staat niet alleen

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie
gaat
In het donker kan ik jou niet zien maar ik weet dat jij daar
staat

En ik hef het glas op jouw gezondheid
Want jij staat niet alleen

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Oh yeah yeah yeah

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
In het donker kan ik jou niet zien maar deze is van ons aan
jou

En ik hef het glas op jou gezondheid
Want jij staat niet alleen

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Iedereen, Iedereen, Iedereen, Iedeeeeereen

Op straat (Guus Meeuwis)

Zie je daar die oude man
graaierend in een vuilnisbak
zoekend naar iets bruikbaar
voor in zijn oude plastic zak
net iets teveel meegemaakt
waardoor hij dakloos is geraakt
praat in zichzelf
over hoe het vroeger was

Refrein:

En dan zeg jij
dat je eenzaam bent
omdat het even tegen zit
loop even met me door de stad
en kijk wat er gebeurt op straat
dan zal je zien
dat het met jou zo slecht niet gaat

Zie je daar dat meisje
ze is net zeventien
heeft nu al zo'n tien jaar
haar ouders niet gezien
muurtje om zich heen gebouwd
omdat ze niemand meer vertrouwt
vraag je haar wat liefde is
dan noemt ze jou de prijs

Refrein

Zie je daar die oude vrouw
die rustig voor de regen schuilt
deze bui is minder
dan de tranen die ze heeft gehuild
die vroeger een gezin bezat
maar later klap op klap gehad
nu sjouwt ze haar verleden
in een zelfgemaakte tas

Refrein

Zie je daar die jongeman
hij is bijna al zijn tanden kwijt
hij beet zich stuk
op het vergif van deze tijd
elk uur een marteling
altijd zoekend naar één ding
kruipt eens per dag door het oog van de naald

Ben ik te min (Armand)

Wil je blijven? OK!

't Heeft toch geen enkele zin.

Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen,

Want dan stort je hele droomwereld in.

Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type.

Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van.

Je bent nu net zo materialistisch als ik.

Maar hoe wil je 't, hoe wil je 't in godsnaam anders dan?

Ben ik te min, ben ik te min

Omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?

Ben ik te min, ben ik te min

Omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne?

En toch wil je blijven, maar je pa, die wil 't niet.

Ik denk, dat je beter kunt gaan.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet.

Als je thuiskomt, zegt ze: Kind, wat doe je me aan?

Jouw moeder, die ik moest aanhoren

Met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

En dat je pa z'n succesvol zakenman was,

Met andere woorden: Wat ben jij een boer!

Refrein

Maar kijk uit! Je bent het niet gewend

Om te vreten van de straat.

Als je lichamelijk maar niet belangrijk vind',

Want dat is 't in feite niet waar 't om gaat.

En als je 't aankunt, nou, kom dan gerust weer.

En anders, dan sodemieter je maar op!

Want 't is echt niet, dat ik niets om je geef,

Maar zo duw je je hoofd in een strop!

Refrein

Voor kleine mensen.. (Zingt Jubilate nr. 207)

Refr. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon. **Refr.**
2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. **Refr.**
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. **Refr.**