

*Vol ongeduld scheur je het papier
van het pakje onder de kerstboom.
Je kijkt uit naar een mooi cadeau
en stiekem hoop je op niet opnieuw
sokken, badschuim of de zoveelste geschenkbom.*

*En je ontdekt het mooiste kerstcadeau ooit
het verhaal van een pasgeboren Kind
een hoopvolle toekomst breekt aan
vrede en verbondenheid worden werkelijkheid
God wordt mens.*

*Ontdek dat geschenk
koester het
en deel het met wie je dierbaar is.*

Zalig Kerstmis!

