

**ZieZO richt zich als project tot leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Ze krijgen de gelegenheid om kennis te maken met personen met een mentale beperking, psychische problematiek, ouderen, mensen uit de derde en vierde wereld. Een uitnodiging om een zorgervaring mee te maken!**

In een ZieZO-locatie naar keuze leren jongeren gedurende een volledig schooljaar een bewoner of cliënt kennen. Geloof het of niet, maar deze ervaring is voor iedereen een verrijking. Ze geeft de gelegenheid om grenzen te verleggen en mensen te ontmoeten die je in het dagelijkse leven niet spontaan opzoekt.

Hieronder enkele getuigenissen van jongeren die deelnemen.

‘Met mij gaat het goed en met mijn zorgpersoon ook. Ik ben ondertussen weer enkele keren geweest en alle ongemakkelijkheid lijkt uit onze gesprekken verdwenen te zijn. Al ben ik misschien wel wat meer aan het woord dan zij.

De laatste keer dat ik geweest ben, was echt geweldig. We waren aan het praten over boeken en schrijven en voor ik het wist was ik voor aan het lezen uit mijn eigen zelfgeschreven teksten en gaf zij commentaar. Dat klinkt misschien niet zo heel speciaal, maar dan moet ik er toch even bij zeggen dat ik die teksten nog nooit aan iemand heb laten lezen. Voor mij was dat dus een heel bijzonder moment. Het is heel fijn om jezelf te kunnen blootgeven, wetende dat je niet bekritiseerd zal worden.. Ik weet niet goed hoe ik het ZIEZO project moet omschrijven, misschien dat je mensen tijd moet geven, of dat iets wat eerst heel moeilijk gaat, niet te snel opgegeven mag worden, of dat iets goed doen voor een ander persoon heel erg leuk kan zijn, of dat wanneer je openstaat voor anderen, zij er ook zullen zijn voor jou. Zo kan ik nog wel een tijdje verder gaan, een hele waslijst dus. Volgens mij leer je gewoon zo veel, bewust en onbewust.’

‘Het gaat heel goed met mij! En ook met mijn zorgpersoon. Onze band wordt echt nog sterker. Soms denk ik dat dat onmogelijk is, maar het gebeurt effectief wel. Wat ik mee neem naar het volgende studiejaar is dat sociaal contact zeer belangrijk is voor IEDEREEN! Ook al schep je maar een kleine band met iemand... Vriendschap is iets dat iedereen nodig heeft. Zonder vriendschap en sociaal contact met anderen kan een persoon niet verder leven.

‘Met mij gaat alles goed. En met mijn zorgpersoon ook. Zondag ben ik voor de tweede keer terug geweest. Het was heel plezant om haar nog eens terug te zien. Volgens mij vond ze het heel gezellig toen ik terug kwam. Elke keer dat ik ga, als ik dan binnen kom, begint ze spontaan te lachen. Waardoor ik eigenlijk al een goed gevoel vanaf het begin heb. Ik vind het nog altijd leuk om elke week terug te gaan. Ik zal natuurlijk wel blij zijn dat het weer een beetje beter word, zodat we af en toe een keer kunnen gaan wandelen. Maar ik denk dat ik ze na dit jaar nog wel ga bezoeken.

Ik zou het heel erg vinden als ik haar na dit schooljaar niet meer moest zien. Dus ik denk dat ik ze zeker ga blijven bezoeken. Het ZieZO-project omschrijven in 1 zin, is wel moeilijk. Je kan er zo veel op zeggen. "Als je je écht openstelt voor dit project, krijg je zoveel liefde en vriendschap terug van je zorgpersoon".’

ZieZo is een project van Vormingscentrum Guislain vzw en de Broeders van Liefde.  
Meer info vind je op [www.tverdiep.be](http://www.tverdiep.be).