

Les amants

Les amants van Rene Magritte is een prachtig schilderij dat onze fantasie aan het werk zet. Het beeld kan dan ook een visuele vertaling zijn van vele dingen....

Wat zie jij in het schilderij?

- De liefde is blind...
- De sluier die altijd aanwezig zal zijn, immers men kan nooit de ander/Ander volledig doorgronden...
 - Zou dit zelfs wenselijk zijn?
- Liefde is een mysterie, liefde zal altijd ongrijpbaar en niet analyseerbaar zijn...
- Of misschien gewoon een passionele kus?

Happy Valentine!



“L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre.”

citaat van **Marcel Achard** (*Frans schrijver 1899-1974*)

