



# Stille zaterdag

*Een nieuw begin van leven*

Paaszaterdag, dag van hoop en verwachting. Hoe somber deze stille zaterdag dag ook is, toch zien we al reikhalzend uit naar de verhalen van oorsprong en bestemming. Verhalen over het begin van alle leven en over zin en doel van ons bestaan. Vertrouwen wij ons toe aan het licht dat alle duisternis overwint, aan het leven dat sterker is dan de dood, een nieuw begin van leven.

\*\*\*\*

*God,*

*Bron van heel de schepping en van alle leven, gij koestert alles wat ademhaalt. Verdrijf uit ons leven alle duisternis en wanhoop. Wees voor ons de kracht om van te leven, een tastbaar teken van van hoop en bemoediging voor alle mensen.*

*Amen.*