

Op de proef gesteld

Veertig dagen ...

dat is de tijd die Jezus volgens het evangelie  
doorbracht in de woestijn.

Een tijd van vasten en soberheid,  
een tijd van nadenken en reflecteren,  
een tijd ook van beproevingen,  
van moeilijkheden en grote levensvragen,  
een tijd van voorbereiding  
op een grote opdracht.

Veertig dagen ...

dat is de tijd die wij krijgen  
om toe te groeien naar Pasen.

Ook voor ons een tijd  
van soberheid en inkeer,  
van bezinning en solidariteit,  
en misschien ook wel  
van beproevingen en moeilijkheden.

Dan komt het erop aan  
vol te houden,  
vooruit te kijken  
naar wat komt:  
licht in het duister,  
leven dat sterker is dan de dood.  
Pasen. Verrijzenis.