

Uit de Schrift

Er komt een nieuwe afspraak

De Heer zegt: 'Er komt een tijd dat ik een nieuwe afspraak maak met de inwoners van Israël en Juda. Dat zal een andere afspraak zijn dan die ik gemaakt heb met hun voorouders, toen ik hen uit Egypte leidde. Zij waren mijn dienaren, zij moesten zich aan die afspraak houden. Maar dat deden ze niet.

Dit zal mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten zijn: Ik zal ervoor zorgen dat ze mijn regels kennen. Ik zal ze in hun hart schrijven, zodat ze die nooit vergeten. Dan zal ik hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Ze hoeven dan niet meer tegen elkaar te zeggen: 'Zorg dat je God, de Heer, kent!' Want in die tijd zal iedereen mij kennen, van klein tot groot! Dan vergeef ik hun fouten, en vergeet ik hun zonden.'

Jeremia 31, 31-34 – Bijbel in Gewone Taal

Om over na te denken:

Mensen willen niet veranderd worden,
maar wel onderdeel zijn van de verandering.

Ruben Jacobs

Gespreksvragen:

- Wil jij iets veranderen aan jezelf? Aan de wereld? Wat zou je veranderen?
- Is verandering nodig? Waarom wel/niet?
- Kan één persoon de wereld veranderen?
- Begint een betere wereld bij jezelf of bij de anderen?

Katrin Laureyssens – www.Denkkaravaan.be

Om mee te bidden

Vader van het leven,
De natuur ontwaakt in de aarde die U ons geeft.
Breek dan open wat versteend is en verstard
in een samenleving die terugplooit op zichzelf.
Maak ook nu een nieuw verbond mogelijk.
Schrijf in ons hart uw levenswoord
zoals Jezus het heeft voorgeleefd.
Het moge gebeuren! Amen.

Uit: Vasten 2021, Liturgie en spiritualiteit – Broederlijk Delen