

Uit de Schrift

Een brede uitnodiging

Eens vroegen de mensen Jezus:

'Dat koninkrijk waarover je steeds spreekt, wat is dat?'

En Jezus zei:

'Het is een visioen dat God voor ogen staat,
dat alle mensen en alle landen omvat.

Het begint klein en nietig als een mosterdzaadje,
maar het heeft een enorme groeikracht.

Het kan alle volkeren en alle mensen doordringen
zoals gist een heel brood doordringen kan.

Het is een goddelijk visioen

Dat mijn Vader met mensen wil delen en waarmaken.

Ik ben hier bij jullie uitgenodigd aan de maaltijd,
misschien wel opdat ik jullie terug zou uitnodigen,
volgens het principe 'voor wat hoort wat'.

Maar mijn vaders visioen
over een samenleven van alle mensen
is daar niet op gebouwd.

Wat Hem voor ogen staat is:

laat alle mensen delen in de rijkdom van de aarde.

Ga daarom de paden en de wegen op
en nodig bij voorkeur degenen uit
die niets hebben om je terug te betalen.

Wie zo handelt is een rechtvaardige.

Vrij naar Lucas 13, 18-21, 14, 12-24

in Adem halen – de wereld rond, Broederlijk Delen

Om over na te denken:

genoeg is goed

goed is genoeg

de beste hoef je niet te zijn

de beste is vaak de slechtste

gebruikt te veel

vernietigt te veel

vreet te veel

goed is genoeg

genoeg is goed

delen is goed is genoeg is goed

delen met je broer en zus

híér

en

dáár

één familie

één wereld
één planeet
genoeg is goed is genoeg

ina koeman

Uitdaging

Je moet dit eens proberen:
Op een dag in de week
Sla je een maaltijd over:
Je eet dus niets,
Je moet dus ook geen eten klaarmaken –
En die tijd die daardoor vrijkomt
Besteed je aan iets
Waarvan je al jaren zegt dat het belangrijk is
Maar waarvoor je geen tijd had of maakte:
De lang beloofde brief,
Het steeds maar uitgestelde bezoekje,
Een half uurtje stilte, bezinning, gebed ...
Gegarandeerd, je dag wordt anders.
De kringloop van eten en hebben,
En de vrees van nooit genoeg
Wordt plots doorbroken,
Er is ineens een zee van tijd
Voor wat echt belangrijk is.
Je voelt je herleven.
En als na enkele uren
Je maag begint te rommelen,
Voel je dan maar wat meer verbonden
Met hen die deze dag niets gegeten hebben
Maar daar niet konden voor kiezen.
Je moet dat echt eens proberen.

Uit In zijn Naam, Carlos Desoete