

DAGSLUITING 1

MUZIEK TIJDENS HET BINNENKOMEN

KRUISTEKEN EN KORT WELKOM

We willen dit weekend/kamp samen praten, spelen, nadenken, bezinnen en bidden over beloftes. Elke dag zeggen we zo vaak dat we iets gaan doen... een schooltaak afmaken, de afwas doen, iets opruimen, een sms'je sturen, een bezoekje brengen... Soms zijn dat beloftes aan onszelf, maar soms ook aan andere mensen. Soms zijn het zelfs beloftes aan God.

God doet soms ook beloftes aan mensen. Misschien hebben we zelf wel het gevoel dat God iets speciaals aan ons beloofd heeft? Het lied dat we samen zingen betekent "neem mij aan, zoals ik ben" en vergeef het als ik mijn beloftes niet nakom, maar ook "benoem wie ik zal zijn" God roept ons op, en helpt ons te vinden wie dat wij echt zijn.

LIED

Take - Oh take me as I am

EVANGELIESTUKJE VAN DE DAG

Mt. 1, 18-25

GEBOORTE VAN JEZUS

18) De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. 19) Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. 20) Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: "Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. 21) Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden." 22) Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:

23) *Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen*

en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons.

24) Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

25) Toch had hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon ter wereld bracht; en hij noemde Hem Jezus.

MOMENT VAN STILTE

VRIJE VOORBEDE

God, we willen u vragen om ons te helpen u te horen in onszelf en elkaar. We willen daarom onze vragen aan U voorleggen. Wie wil mag een voorbede formuleren. Na elke voorbede zingen we het lied: Oh lord hear my prayer



SYMBOLISCH MOMENT

We willen je uitnodigen om op een briefje een belofte aan jezelf te schrijven. Het mag kort of lang zijn, een grote of een kleine belofte. Maar iets wat voor jou zelf belangrijk is.

ONZE VADER

ZENDING EN ZEGEN

Telkens weer zal Hij er zijn,
Soms rakelings nabij,
Teder zacht,
Soms botsend hard.

Hij zal aan jou voorbijgaan
Als een mens aan een andere mens.

Hij zal bij jou binnenkomen,
welkom of ongelegen.
Veelal ongevraagd
Zal hij je leven doorkruisen.

Telkens weer zal hij je vragen:
"Zeg eens...
Heb je wat tijd?
Ik zou bij jou te gast moeten zijn."

Hij zal onrustzaaier zijn,
Ambetante gast,
Openbreker van je veilige beslotenheid.

Telkens weer zal hij er zijn
Ongevraagd en onverwacht.
En zijn vraag
Zal in mensen hoorbaar zijn:
Of je in Gods naam écht wil leven.



DAGSLUITING 2

WELKOMST-WOORDJE

Goeiemorgen! Hopelijk is iedereen lekker uitgeslapen, begint de koffie te werken voor wie niet goed uitgeslapen is... en zijn jullie allemaal klaar om deze dag te beginnen in de naam van de V - Z - HG
Laten we onszelf wakker zingen met

OPENINGSLIED

I rejoiced

Dit lied zingt over hoe blij iemand was toen ze zeiden "laten we naar het huis van de heer gaan!" ...maar met alleen het te zeggen, ben je er natuurlijk nog niet geweest...

TEKST

Ik heb een verhaaltje voor jullie...

Op een zomeravond
Fluisterden de bladeren:
"Wij zorgen voor schaduw op echt gras.
We kleden de bomen aan met groen.
Zonder ons zou een boom maar kaal en bruin zijn.
Vermoeide wandelaars en dieren zijn dankbaar voor onze schaduw.
Kinderen spelen graag onder ons bladerdak.
's Nachts vinden de zangvogels bij ons bescherming.
We verstoppden de nesten van de moedervogels, en.... "
Zo waren de bladeren aan het praten.
Ze voelden zich belangrijk.

"Wat jullie zeggen is wel waar...
Maar jullie mogen ons niet vergeten,"
Zeiden stemmen van onder de grond.
"Wie zijn jullie?" vroegen de balderen.
"Wij zitten diep in de grond,
Ver weg van jullie.
Wij zijn de wortels.
Wij voeden de stam
En zorgen ervoor dat jullie kunnen groeien.
Jullie schoonheid hebben jullie aan ons te danken.
Wij zijn dan wel niet zo mooi als jullie,
Maar wij sterven niet af.
Als een boom stevig staat,
Is dat aan ons te danken.
Als wij zouden sterven, dan zou heel de boom sterven.
En jullie zouden met hem mee sterven."

De balderen dachten daar diep over na..
"Onvoorstelbaar dat iets wat je niet ziet,
Zo belangrijk kan zijn".



Soms kan het leuk zijn om eens na te denken... over dat we vaak dingen zeggen tegen mensen, maar het dan niet doen. Terwijl we soms in onszelf iets beloven, maar dat het niet altijd zichtbaar moet zijn. Het kan over kleine dingen gaan, zoals iemand een verjaardagskaartje sturen met de post, maar niet op facebook 'zichtbaar' voor iedereen'.

VERWERKING: DUIDING NAAR DE PERSOONLIJKE REFLECTIEVRAGEN TOEWERKEN

Misschien kunnen we daar eens over nadenken..

Wanneer heb ik al een belofte uitgesproken tegenover iemand? Heb ik mijn gegeven woord gehouden, of niet? Wat heeft mij geholpen om er trouw aan te zijn? Wat was het resultaat toen ik mijn belofte niet kon houden?

'Echte liefde is niet vrijblijvend maar vraagt om een antwoord, een engagement.' Kan je daar een voorbeeld van geven uit je eigen leven of je eigen omgeving?

GEBED

God,
 We willen soms graag gezien worden,
 zoals de groene bladeren aan de boom.
 We willen soms graag dat iemand ons een complimentje geeft over wat we goed doen.
 En daar is eigenlijk toch helemaal niks mis mee?

Help ons te vertrouwen
 Dat als we zijn zoals de wortels van de boom,
 Wanneer we een engagement opnemen,
 Vanuit liefde, omdat we iemand graag zien,
 Of omdat we voelen dat het goed is...
 Help ons om te vertrouwen dat ook de wortels graag gezien worden.
 En help ons om de wortels in andere mensen te herkennen.

Dit vragen we u in de naam van de V – Z – HG – amen

SLOTLIED

Samen gaan we op pad, samen vormen we de boom. Af en toe zijn we blaadjes, af en toe wortels, en soms ook allebei. Laten we samen sterk zijn, als companions on the journey!

Compagnons on the journey

t/m: Carey Landry

refrain

We are com - pan - ions on the jour - ney break - ing bread and

sha - ring life, and in the love we bear is the hope we share for we be -

lieve in the love of our God, we be - lieve in the love of our God. *Fine*



1.No long-er strang-ers to each oth-er. No long-er



strang-ers in God's house. We are fed and we are nourished by the



strength of those who care, by the strength of those who care.



2.We have been gif-ted with each oth-er, and we are called by the



Word of the Lord: to act with jus-tice, to love ten-der-ly, and to walk



hum-bly with our God, to walk hum-bly with our God.



3.We will seek and we shall find. We will knock and the door will be



o-pened. We will ask and it shall be gi-ven, for we be-lieve in the



love of our God, we be-lieve in the love of our God.



DAGSLUITING 3

KRUISTEKEN EN KORT WELKOM

Welkom allemaal. Het is vandaag een drukke dag geweest... Op allerlei verschillende manieren hebben we rond 'beloftes' gewerkt. Laten we onze beloftes, dromen, vragen... bij God neerleggen, nu we hier samenzijn in de naam van de V – Z –HG

OPENINGSLIED

Here I am Lord

God: hier ben ik! Na een dag van nadenken wil ik ook aan u mijn belofte nakomen en er zijn.

EVANGELIESTUKJE VAN DE DAG

Stukje over Simon wordt Petrus? Als belofte naar de medemensen toe, als teken van God zijn?

Stukje over brandende braamstruik? God belooft er te zijn?

Stukje over regenboog?

MOMENT VAN STILTE

VRIJE VOORBEDE

God, op u kunnen we vertrouwen. Als wij tot U bidden, weten we dat u ons hoort...

We willen daarom onze vragen aan U voorleggen.

Wie wil mag een voorbede formuleren. Na elke voorbede zingen we het lied: Bonum est confidere

SYMBOLISCH MOMENT

We kunnen misschien eens stilstaan, bij de keren dat we een belofte aan iemand niet zijn nagekomen. Dat kunnen we op één kant neerschrijven. Op de andere kant van het papiertje mag je schrijven wanneer je moeite hebt gedaan en –ondanks dat het moeilijk was- toch je woord bent nagekomen.

ONZE VADER

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED